

DASHBOARD

Magazine van DeLorean Club Nederland

Augustus 2009



Onder andere in dit nummer:

- DOC Eurotec 2009 • Herfstrijt 2009 | Elfstedenrit
- Eric Timmers stelt zich voor • Alles loopt gesmeerd

DCN

DELOREAN CLUB NEDERLAND



Foto: Daisy van Hellemond

Nieuwe leden:

- Henk Cirkel (met DeLorean)
- Gerard Jansen (met DeLorean)
- Martijn Westland, Spijkenisse (zonder DeLorean)
- Paul Goes, St Willebrord (met DeLorean)

Vakantie in Engeland?

In dit Dashboard (op de evenementenagenda) treft u een tweetal evenementen van onze Engelse zusterclub aan. Het evenement in Old Hunstanton, Norfolk is een oude bekende. Dat is Chirk is een nieuwe. Door een speling van het lot (?) vallen de evenementen in twee opeenvolgende weekeinden.

Als u nu eens een vakantie in Engeland zou willen doorbrengen en u vindt dat de maand juni daarvoor best geschikt is, dan slaat u twee vliegen in een klap: twee evenementen en maar één overtocht nodig. Een leuke bijkomstigheid is dat het hotel in (Old) Hunstanton zelfs een extra korting geeft op de overnachting en eten vóór en na DOC EuroTec 2010. Het eten in Hunstanton is altijd van uitstekende kwaliteit, dus u levert niets in aan vakantiegenot.

Even wat aanvullende getallen: De afstand van Harwich naar Hunstanton is 109 mijl (± 2 uur), van

Advertentie

CLASSIC CAR TAXATIE

BEËDIGD TAXATEUR • APK-KEURMEESTER
TECHNISCH ADVISEUR

MEER DAN 40 JAAR ERVARING
GEEN HANDEL DUS ONPARTIJDIG



JACK VAN DER HOEK

SCHOOLSTRAAT 5A
3238 AP ZWARTEWAAL
TELEFOON 0181 662 443
FAX 0181 664 899
MOBIEL 0653 1178 555

WWW.CLASS-CARTAXATIE.DEMON.NL
(VOOR ALLE POPULAIRE KLASSIEKERS)

Hunstanton naar Chirk is 201 mijl (± 4 uur), van Harwich naar Chirk is 252 mijl (± 4:40 uur). Als er veel belangstelling is voor zo'n combinatietoer loont het de moeite vroeg in het volgend jaar een optie te nemen op de veerboot en -plaatsen. Dat scheelt een flinke slok op een borrel. Kiezen we daarbij de nachtboot naar Engeland op donderdag, dan heeft u een flink deel van de dag voor u zelf, om bijvoorbeeld de toerist te gaan uithangen in plaatsen als Cambridge of Oxford. En dan na het eerste, of laatste evenement de nachtboot terug naar Nederland (wordt vanuit Chirk dan wel stevig doorkachelen!). Dan ben je maandagochtend weer thuis.

Laat maar eens weten of jullie zo'n vakantiecombinatie jullie wat lijkt. De forumdiscussie "Evenementendiscussies" is er goed voor.

Zullen we er eens een "poll" op loslaten?

DASHBOARD

Magazine van DeLorean Club Nederland
Augustus 2009



Voorwoord van het bestuur

Goede daad
De Padvinderij kent iedere Nederlander wel. In mijn jeugd heette dat tenminste nog zo. Als tientallen jaren noemen ze die vereniging "Scouting" in goed Nederlands. Wie van u lid is geweest van de Padvinderij/Scouting weet dat een van de regels is dat je elke dag een goede daad moet proberen te doen. Wat is een goede daad nu eigenlijk? Iets wat je doet voor een ander, zonder dat daaraan winstbejag of persoonlijk voordeel ten grondslag ligt. Voor het "slachtoffer" moet de goede daad ook een positief resultaat opleveren.

Hoewel het niet een van mijn basisregels is, probeer ik zoveel mogelijk anderen te helpen als zij hulp nodig hebben. Dat er hulp nodig is, kun je soms overduidelijk zien. In andere gevallen is dat niet zo. Wat ik wel ervaar is dat als je iemand in een lastige situatie van dienst hebt kunnen zijn, dat een goed gevoel geeft. Kort gezegd: een goede daad geeft een goed gevoel.

Dat is ook mijn drijfveer achter de evenementen met een charitatieve grondslag, zoals de Super Opkikkerdag. Ik ben van mening dat als je anderen een prettige dag hebt kunnen bezorgen en hen even de ellende van alle dag (bijvoorbeeld een slepende of dodelijke ziekte) kunt laten vergeten, dan geeft dat een goed gevoel. Dat je er (soms) geld in moet investeren om anderen hun problemen even te laten vergeten, is in zulke situaties van ondergeschikt belang. Goed, wij zijn niet echt rijk, maar ook niet arm. We zijn wel de koning te rijk met onze hobby en als die hobby dan kan bijdragen aan glunderende gezichten, dan maakt dat het geld toch eigenlijk ondergeschikt.

Velen onder ons geven geld aan goede doelen, zodat die organisaties weer hulp kunnen bieden aan personen die dat nodig hebben of bijdragen aan de kosten van bijvoorbeeld onderzoeken. Ook dat geeft een goed gevoel, maar voor mij toch minder dan het zelf uitvoeren van een goede daad. Ik chargeer misschien, maar met geld koop je in feite je persoonlijke inzet af en hoeft je dus niets te doen voor het goede gevoel. Het lijkt een beetje op de aflaten die de Kerk in de Middeleeuwen aan de gelovigen verkocht. Op die manier kochten ze hun zonden af. Tegenwoordig weten we wel beter. Zelfs zonder gelovig te zijn weten we dat zonden niet afgekocht kunnen worden. Een goede daad is dus veel beter ook voor je persoonlijke gevoel.

Inhoudsopgave

Vakantie in Engeland?	2
Herfstrit 2009 Elfstedenrit	4
Van het bestuur: diversen	5
DOC Eurotec 2009	6
Rijbewijs	11
Alles loopt gesmeerd	12
Eric Timmers stelt zich voor	16

Adverteerders

Jack van der Hoek	02
KNAC	15

Colofon

DeLorean Club Nederland: www.DeLorean.nl

Voorzitter: Welmoed Jonker
+31 6 53 40 20 95 • voorzitter@DeLorean.nl
Secretaris: Arnold Schurink
+31 599 56 52 59 • secretaris@DeLorean.nl
Penningmeester: Benny de Mesmaeker
+32 15 33 61 55 • penningmeester@DeLorean.nl

Correspondentie: DCN • Secretariaat
Tebinckslaan 2 • 9462 PV Gasselte
Contactpersoon FEHAC: voorzitter
Contactpersoon clubproducten: secretariaat

Webmaster: Bastiaan Olij, webmaster@DeLorean.nl
Eindredactie: Mart Renders, redactie@DeLorean.nl
Vormgeving & opmaak: Daisy van Hellemond

Druk: GCC Breda, www.Gccbreda.nl
Uitgave: 4 x per jaar
Oplage: 90 exemplaren

Bankrekeningnummer: 53.55.87.856 (ABN-AMRO)
Verenigingenregister: KvK Alkmaar nr. 37 084201

Coverfoto: Fred Vogel